

# İSTANBUL'DA YAŞAM KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU

9-11 Kasım 2006, İstanbul

9 Kasım 2006 Perşembe, 14.00  
Üçüncü Oturum: Dil, Eğitim ve Gençlik

---

**Dil: Türkçenin Bugünü ve Yarını**  
Yusuf Çotuksöken

## Özet

Türk dili, dünyanın en eski kültür ve uygarlık dillerinden biridir. 2 bin yıllık geçmişi olan, yeryüzünde hemen bütün kıtalara yayılan Türk dili, nüfusu 150 milyonu aşan Türk halklarının anadilidir aynı zamanda. Bu nüfusuyla Türkçe dünyanın beşinci büyük dili sayılmaktadır.

Anadolu'da bin yıldan fazla bir süredir konuşulmakta olan Anadolu Türkçesi; 600 bin sözcükten oluşan sözvarlığıyla, özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonra Atatürk'ün önderliğinde girilen Yazı ve Dil Devrimi sürecinde gerçekleştirilen etkinliklerle bilim, kültür, sanat ve felsefe dili olmuş, Türkiye halkının bütün beklenti ve gereksinmelerini karşılayabilecek düzeyde gelişkin bir yapıya kavuşmuştur.

Türkçe, günümüzde uluslararası, siyasal, ekonomik, kültürel ve benzeri gelişmeler bağlamında birtakım sorunlarla karşı karşıyadır. Bunların kökeninde anadil eğitimindeki kimi yanlışlar, okuma alışkanlığının geliştirilememesi, ders kitaplarının çağdaş beklentileri karşılayacak düzeyde olmaması gibi nedenler yatmaktadır. Kitle iletişim araçlarının dilinde gözlediğimiz özensizlikler de Türkçenin gelişimini engelleyen olumsuzluklardandır. Son dönemlerde küreselleşme sürecine girerken özellikle Amerikan İngilizcesinden dilimize alıntılanan ve genelde ürün, tabela adlarında görülen sözcükler önemli bir sorun olarak değerlendirilmektedir.

İstanbul, Avrupa ile Asya'yı yalnızca coğrafya olarak değil, kültür, bilim, sanat yoluyla da birbirine bağlayan bir geçiş noktası olarak, dün olduğu gibi bugün de önemli bir bilim, kültür ve sanat merkezidir. Türkiye'nin ve Türkçenin kalbi İstanbul'da atmaktadır. 2010'da Avrupa'nın kültür başkenti olmaya hazırlanan İstanbul'da, devlet ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte boyutlandırıp zenginleştireceği bilim, kültür ve sanat etkinliklerinde, bir anlamda bu etkinliklerin oluşturucusu ve taşıyıcısı olarak Türkçemiz de daha fazla geliştirilmek ve yetkinleştirilmek durumundadır.

Unutmayalım, Türkçemiz en geniş anlamıyla bizim gerçek yurdumuzdur.