

Sayı: 446
200.000 TL

arkitekt

97 ŞUBAT

Ç E K Ü L

GELECEĞİN GÜNDEMİ:

Doğa • Kültür • Sanat • Siyaset

ÜLKEDE KALICILIĞI EGEMEN KILMAK

Prof. Dr. Metin Sözen



Her bilinmeyen gibi, 1997 yılı da belirdi umutları içinde saklayarak geldi. 1996 ise, bu toplumun soru soran, cevap arayan bireyleri için kaygılarla doluydu. Çünkü bugüne ve geleceğe dönük tüm kalıcı değerler, büyük bir umursamazlık içinde tüketiliyordu. Oysa artık yerine konamaz bu değerleri üretmek için, bu toprakların insanları yüzlerce yıl çaba göstermek zorunda kalmışlardı.

Yaratılan bir büyüklüğün, kalıcı bir değerın önemini kavramak, köklü bir birikimi, onun yarattığı topraklara bağlılığı, geleceğe aktarılmasının getireceği sonuçları önceden görmeyi gerektirir. Türkiye'nin bu "dumanlı" ortamında, böylesi kalıcı değerleri gündemde tutmak ise, özel bir gücü, inancı bir örgütlenmeyi gerekli kılar.

Böyle bir ortamda ise gündemi değiştirmek, yanlışların uzun süre yaşama egemen olmamasını sağlamak, gene hergün kendine anlamlı sorular soran, ülkesi ve dünya için kaygılanan insanlara düşmektedir. Artık bu ülkede, yarım yüzyıldır esen rüzgarların yönünün değiştirilmesi kaçınılmaz olmuştur. Bunun bilinciyle yola çıkmak, yakınmak yerine "değiştirmeyi" geçerli kılacak yöntemler bulmak, zaman yitirmeden bunu yaşama geçirmek, gene kendini acımasız tanımaya çalışan insanların görevi olacağı benzermektedir.

Bu "yeniden yapılanma" demektir. Varlığını her koşulda güçlü sürdüren "doğruların" egemenliğini geçerli kılarak, ülkenin "ilkeli-birikimli-özverili" bireylerini yeni hedefler, yeni inançlar, sağlıklı bir yapı içinde buluşturmak demektir. 1996 yılında gördüğümüz çürümüşlüğü, onursuz ortamı değiştirerek, dünü bugüne, bugünü geleceğe bağlamayı bilen insanlarla yeniden kurmaktır.

Bu ulusun geçmişinde, ülkenin dört bir yanının elden çıktığı günlerde bile umudunu yitirmeyen, karanlığı aydınlığa dönüştürmeyi bilen insanların varlığı, bizleri bugünlere ulaştırmış bulunmaktadır. Günümüzde bu büyük deneyimin varlığını yok sayanlar, yüzyıllara egemen olacak büyüklükleri sıradanlığa dönüştürmek isteyenler, ülkenin "doğasını", "kültürel kimliğini", "çağdaş eğitimini", "sağlıklı örgütlenmesini" sonu belli olmayan karanlığa itenler, azınlığın gücünü çoğunluğa egemen kılmaya çalışıyorlar.

Türkiye ise, tarihinin hiçbir döneminde bu kadar topraklarının gözden çıkarılmasına, kamu-özel-yerel-sivil örgütleriyle karşı çıkacak güce ulaşmamıştı. Yeterince eğitilmesi, yeterince bilinçli olması istenmeyen gençlik, yaşamın, değişen dünyanın yeni değerleri içinde, hiç bu düzeyde olayların gelişmesine, çevresinin ve kültürünün korunmasına, köklü değişimlere, tüm varlığıyla egemen olmayı istemedi. Bunun sayısal bir sorun olmadığını, nitelik sorunu olduğunu bu kadar yüksek sesle söylemedi.

İmağı tersine akıtmak isteyenlere karşın, Türkiye'de ülkesine bilinçli bağlı herkes, tepeden tırnağa tüm yapının değişmesine çalışıyor. Kimlikli bir ulusun kimlikli bireyleri, bu dağınık ortamın sağlıklı örgütlerle değişmesinin tek çıkar yol olduğunu, hergün değişik yöntemlerle açıklıyorlar. Bu inancı gücün boyutlarını, niteliğini ölçmemek, kısır bir ortamda kendini tutsak kılmak, ancak aymazlıkla nitelenebilir.

Sürekli belirttiğimiz gibi en büyük dileğimiz, "Türkiye'nin Kültürel Kimliği"nin önemine uygun oluşturulması, ortak çabaların yoğunlaştırılması, demokratikleşme sürecinin hızlandırılması, çevresel ve kültürel değerlerin dünü-bugünü-geleceği mutlu kılacak boyutta korunarak zenginleştirilmesidir. Sivil toplum örgütü ÇEKÜL'ün çevresinde yoğunlaşan, her kesimden, her yaş diliminden, her ulustan binlerce kişinin ortak beklentisi, onurlu bir birey, onurlu bir Türkiyeli, onurlu bir dünyalı olarak bugünü ve geleceği yaşanabilir kılmaktır.