

**I. ULUSAL
KÜLTÜR
KONGRESİ:
DEMOKRASİ
KÜLTÜRÜ VE
GLOBALLEŞME**

KASIM 1997, İZMİR



II. Oturum Açış Konuşması

Metin Sözen*

Türkiye kendine dönük eleştirileri sonsuz yapmadığı, siyaset ortamını yeteri kadar inceltmediği, demokratikleşme sınırları çok zorlanmadığı, yapısal değişikliği de buna koşut olarak geciktirdiği için, küreselleşme sorunu bir zaman sorunuyla iç içedir.

Türkiye'de dünyaya koşut küreselleşme meselelerini eleştirenler ülkenin girdileriyle ilgili gündemine sıcak bakacaklardır. Türkiye, bu olaylarda en çok etki altında kalacak çok özel coğrafyalardan biri olarak, küreselleşmeyle her gün hesaplaşmak zorundadır; çünkü mal varlığını, insan varlığını çok özelleştirmiş bir toprak parçasına sahiptir. Bu toprak parçasıyla ilgili bütün girdilere küreselleşmenin getireceği sonuçlar ağır bir bedeli de beraberinde getirebilir. Bu yüzden bu olaya bir yürek genişliğiyle bakamayız; bu bir varlık sorunudur. Türkiye ciddi bir ülkedir ve her sabah kendine nasıl bir dünyada var olacağını sormak zorundadır; farklı bir coğrafyanın, birikimleri olan bir coğrafyanın, okuma yazmanın ötesine geçen, çok özelleştirilmiş bir coğrafyanın kimliğini taşıyarak, her gün küreselleşmeden gelecekle ve gidecekleri yaşamının içine sindirmek zorundadır.

Hepimizin, her bireyin farklı yaklaşımları üstlenmesinden ve birliğin korunmasından yana olduğumu belirtmek istiyorum. Sanatçı arkadaşlarımızı, kültür adamlarını hepimizden daha açık insanlar olarak görüyoruz; ancak bazı sorumlulukları ve ileriye dönük düşünceleri başkasından beklemeyecek kadar ciddi olmak zorundayız. Çünkü Türkiye'de sorun, başkasına deklare edilen fikirlerin arkasındaki temennilerle vakit geçirilmesidir. Oysa kimse kimseden az düşünmemek zorundadır. Türkiye ancak çağın önünde düşünmekle özel konumuna uygun bir ülke olacaktır. Türkiye yarınlara sayısal boyutu aşan bir kimlikle çıkacaktır.

İzmir pek çok başlangıcı gerçekleştirmiş olduğu gibi çok şeyi hazırlayacak bir kenttir de. Bir konuda açık olmak yeterli değildir; açıklığın hangi yönlerden geldiğini de bilmek gerekir. Akdenizliler olarak İzmirli herkesten daha fazla erken uyanmalı, sorularını kendilerine herkesten daha çok sormak zorundadır; çünkü kurtuluş hareketini, düşünce hareketini, halkla olan ilişkileri ve dünyaya açılma meselelerini, Türkiye'deki başka kentlerden ve başka coğrafyalardan daha evvelce duymuş ve yaşamış bir kenttir İzmir.

* Prof. Dr., Yüksek Mimar, ÇEKÜL Vakfı Başkanı.